

Jan Hendrik van den Berg

Op 5 januari 1925 werd Jan Hendrik als tweede zoon in het gezin van A. van den Berg aan de Hongerdijk in Bruchterveld geboren. Jan Hendrik groeide op bij de boerderij van zijn vader en bezocht de Christelijke school in Bruchterved. Na de schooljaren hielp hij zijn vader op de boerderij en werkte hij bij Sico Smit in Kloosterhaar. Op 10 mei 1940 begon de oorlog en als 15-jarige jongen kende hij niet de ontspanning, zoals de huidige jeugd die nu kent. Er was een avondklok ingesteld en om 20:00 uur moest men binnen zijn.



Op 5 mei 1946 werd Jan Hendrik opgeroepen. Hij werd infanterist bij het tweede Regiment Infanterie. In oktober kreeg hij 14 dagen inschepingsverlof en vertrok daarna naar Nederlands Oost-Indië.

Het werk bestond vooral uit patrouilleren en wachtlopen. De omstandigheden werden steeds moeilijker, omdat de terroristen steeds brutaler werden.

Op 20 juli 1947 ging er zoveel mis, dat van regeringswege werd besloten tot de eerste Politie Actie. De opmars verliep vlot en de grote steden waren spoedig in Nederlands bezit. De tegenstander herstelde zich echter van de eerste schrik en de guerrilla kwam op gang en daarmee kreeg ook Jan Hendrik te maken.

Van Tasikmalaja moest de eenheid terug naar Kawalli, waar de wacht werd overgenomen bij een brug, die in een dal lag. Op 24 augustus 1947 werd de groep 's morgens vroeg vanuit de hoogten beschoten. Jan Hendrik kreeg een schot door het hart en was op slag dood.

Hij werd op 26 augustus 1947 met militaire eer begraven op het kerkhof Tasikmalaja. Later zijn de stoffelijke resten overgebracht naar het ereveld **Menteng Poeloe bij Jakarta**. Daar rust Jan Hendrik van den Berg in graf nummer 14.

